

UNDENÄS. Fullsatt när Anna Bromée kom tillbaka till Undenäsgråden

# Många älskar dansband

■ Anna Bromée, skådespelerska, sångerska, berättarröst i SVT och Radio P1 för att nämna några av hennes järn i elden kom tillbaka till Undenäsgråden, nu med föreställningen "Vi älskar dansbandz". Riksteaterföreningen i Karlsborg vet att hon är ett säkert kort som ger publiken vad de vill ha - musikalisk, rolig och ger den feelgood-känsla som vi nu så gärna vill känna.

Lena Nordlander, ordförande i Riksteaterföreningen inledde med tyngd i orden; "Det här har vi längtat efter", varpå hon presenterade kvällens huvudperson. Anna Bromée anträdde scenen lika proffsig och underhållande som när hon var här i höstas, även denna gång med ljudtekniker Daniel Trobell som skötte tekniken bakom publiken.

Höstens föreställning var en hyllning till Lill-Babs och Siw Malmqvist. Nu var det en hyllning till Sveriges alla dansband, något bara vi svenskar riktigt förstår oss på. Dansbandsmusik är ju ett svenskt påfund och Anna berättade att Sven-Ingvars var först ut 1956, det var i Värmland, närmare bestämt i Grums.

## Vaggan i Värmland

Därefter följde Sten och Stanley från Karlskoga och sedan föddes bandet Vikingarna - man kan konstatera att Värmland är dansbandsmusikens vagg.

- Dansbanor blev mer och mer vanligt förekommande i landet, vilket präster och journalister fördömde och kallade för syndernas näste, berättar Anna.

I skolor på 80-talet var det däremot inte många barn som kom undan bugg-

träning på gymnastiklektionen. Annas sjöng själv i dansband när hon började sin sångkarriär, i Haddonz orkester. Hennes förebilder var Kicki Danielsson och Lotta Engberg och under föreställningens gång interagerade hon med gäster på filmduken, med vilka hon hade en diskussion eller till och med sjöng ihop med.

Detta var ju dock förinspelat, men ändå gjort på ett trovärdigt och humoristiskt sätt, bland annat när hon diskuterade och sjöng duett med Jenny Silver, även hon känd som dansbandsångerska.

## Byalaget fixade fika

Oavsett vad man tycker om dansbandsmusik så var det närmast omöjligt för publiken att sitta still nere i stolsraderna, fram tills det i halvlek var dags för Byalagets kaffeservering. Att både musiken, rösten och skämten var till belåtenhet var det många som kunde intyga medan det goda tilltugget inmundigades. Efter pausen berättade hon om olika ragningsreplikor som hon kunde rekommendera eller kanske inte, visade det sig:

- Du påminner mig om Google, du har allt jag söker, som följdes av fler repliker,



Kända låtar avlöste varann när Anna Bromée stod på scenen.

FOTO: JOHANNA SUNDBERG SJÖBERG



Stor publik i Undenäsgråden.



Anna Bromée är en duktig sångerska med lång erfarenhet.

men dessvärre är de censurerade i SLA.

Lena tackade Anna med blommor, som sedan la till ett extranummer som avslutning i form av allsång med publiken. Efteråt var Lena och andra ur föreningen, som Lotta, Thomas

och Nadja, riktigt nöjda med kvällens arrangemang.

## Kommer tillbaka

Lena kunde avslöja att vi får se mer av Anna Bromée; hon är redan tillfrågad att komma tillbaka nästa år med ännu en annan av hennes

olika föreställningar, vilken även den förväntas lämna en skön känsla efter sig.

Nu närmast väntar dock en annan spännande händelse i Närlunda hage den 13 augusti, då man kan komma och lyssna, eller till och med dansa, till HovaSound och

White Water Stringband. Lena intygar att det kommer bli riktigt bra. Men nu är det vår, cirka 90 personer gick ut i den fortsatt svala vårkvällen, fyllda med en lättsam, skönt nostalgisk stämning.

Johanna Sundberg Sjöberg



## KARLSBORG VATTENVERKET MEDDELAR: VI SPOLAR LEDNINGSNÄTET

Spolning av vattenledningsnätet äger rum v 17-19 i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

Vissa driftstörningar som missfärgning av vattnet och tryckfall kan förekomma. Om missfärgning förekommer behöver du spola i kranarna en längre stund (kan behövas 10 minuter eller längre) tills vattnet åter ser bra ut.

## BREVIK. Många kända ansikten

# Fotokvällen firade jubileum

Under en solig vårkväll samlades ett 60-tal personer i Breviks församlingshem för att ta del av Bengt Nilssons fotokväll, något han har anordnat sedan 2002.

Det var inte bara "Brevikare" som hade samlats, utan även en hel del "återvändare" som under den fikapausen berättade om just

deras relation till den lilla byn som är utspridd på en mycket stor yta och som har en mycket lång historia.

Arrangör var Breviks hembygdsförening. Själva fotovisningen blev än mer fyllig med de många deltagarnas spontana inlägg, med namn på personer och historier från förr, något som bidrog till ytterligare dimensioner. Mest visades äldre svartvita

bilder från långt tillbaka i tiden, fina bröllopfoton, strama familjeuppställningar, men dessutom muntra och avslappnade vardagshändelser som är lite ovanliga att få se från förr.

En svartvit bild med ett ungt par på tandemcykel dök upp.

- Det är ju farsan och morsan, de hade tandem innan jag kom till världen, sa nå-

gon i publiken plötsligt.

Även vissa färgfoton från föreningens olika resor och aktiviteter förekom, så som Mia i jordgubbslandet och PiaSofias stöva. Bengt överraskade även med några bilder från tidigare fotokvällar, där flera av dagens besökare kunde skönjas.



Bengt, i mitten, tar en välförtjänt fikapaus.

FOTO: JOHANNA SUNDBERG SJÖBERG

Johanna Sundberg Sjöberg